

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

# **ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ**

ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

Εκδόσεις Άνω Τελεία· Αθήνα 2020

Ευχαριστούμε θερμά  
τον εικαστικό, ποιητή και θεωρητικό τέχνης  
Κώστα Ευαγγελάτο  
για τη διάθεση των χαρακτηριστικών  
που κοσμούν τη συλλογή

## Ποιήματα

Λαϊκή φιλοσοφία	9
Αλληλεγγύη	11
Στον έρωτα. Στην επανάσταση.	13
Είμαι αγριόχορτο	17
Το Χρέος	19
Ένας άστεγος	23
Η μάνα μου – η μάγισσα, η αντάρτισσα	25
Στη νιότη μας	27
Οι ελεύθεροι άνθρωποι	31
Στης Θήβας τ' αρβανίτικα χωριά	33
Διαβατήριο επιστροφής	35
Ιούλης 2018	37
Ασυνόδευτα παιδιά	39
Κυρά Βαγγελιώ, η Ιστορία είναι εδώ	41
Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου	45
Στη μνήμη	49



## Λαϊκή φιλοσοφία

Μικρό παιδί που ήμουν  
από την τρύπια τσέπη του πατέρα  
και από τη ζεστή αγκαλιά  
της αγράμματης μάνας  
έπεσαν γράμματα στο γραφείο μου  
με τη λάμπα πετρελαίου  
και τη φωτιά άκαυτη στο τζάκι.  
Έτσι μορφώθηκα.  
Αγάπησα τη λαϊκή φιλοσοφία  
έγινα σωστός άνθρωπος  
όπως έλεγαν οι παλιοί άνθρωποι  
και αγάπησα το συνάνθρωπό μου.



**Στον έρωτα.  
Στην επανάσταση.**

Προσταγή  
το λεύτερο πουλί  
να μπει στο κλουβί  
λεύτερα να κελαηδεί  
μονάχα από εκεί  
να δηλώνει υποταγή.  
Τ' άρματα  
το χαλινάρι, τα γκέμια,  
το κνούτο στη κεφαλή  
προστάτες και οδηγητές  
του νου, της σκέψης  
να μη νοθευτεί η εντολή.  
Αϊσέ, Ντανιγιάρ  
αδελφή, αδελφέ, αγαπημένοι  
όπου κι αν είστε  
σπορά του έρωτά σας  
γεννήματα  
οι δικοί μας άγιοι  
απείθαρχοι  
στου αφέντη τη διαταγή.  
Μπόμπες αυτοί  
το δίκιο ασπίδα εσείς  
παιδιά της γης  
που ανθίζει και καρπίζει  
εσείς  
φλογοβόλα αυτοί  
τις ζεστές καρδιές πυρκαγιές  
εσείς  
να θερμαίνουν  
την πανανθρώπινη ανυπακοή.

Όταν δακρύζουν τα κρούσταλλα  
στα βουνά  
και φεύγει η βαρχειμωνιά  
στα λιβάδια  
τρέχουν πεντακάθαρα τα νερά  
ένα πεντάμορφο πουλί πάνω στη μυρτιά  
τραγουδά.

Αϊσέ, Ντανιγιάρ  
με προσευχές δεν φεύγουν τ' αρπαχτικά  
θέλει θυσίες και χαμούς  
για να γιομίζει με καρβέλι το τραπέζι  
και μολύβια να γράφουν τα παιδιά.

Αϊσέ, Ντανιγιάρ  
δώστε γνώση  
δώστε όπλα στα παιδιά  
μη σκοτώσουν άνθρωπο· θηρία μοναχά.  
Μην κάνουν λάθος  
αφέντης είναι ο λαός  
στα τάρταρα τ' αφεντικό.

Αυτά είπε το πουλί  
και μαζώχτηκαν  
όλα τα ήμερα πετούμενα της γης  
και κάναν έρωτα  
με της φύσης την ομορφιά.

Αϊσέ, Ντανιγιάρ  
αυτά είναι τα δικά σας παιδιά  
νίκησαν τα ουρλιαχτά  
από τον τάφο σας ξεχύνεται  
του αγώνα η ευωδιά.  
Το άσβεστο καντήλι, το άπλετο φως  
οδηγός  
το λιβάνι  
η τιμητική φρουρά·  
οι ήρωες ξέσκεποι.



Το χαλινάρι, τα γκέμια  
το κνούτο  
χάρισμα και ανάθεμα.  
Είμαστε λεύτεροι!  
Αϊσέ, Ντανιγιάρ  
σας υιοθετεί όπου γης ο έρωτας!  
Όπου γης  
ο έρωτας!